

Wat zegt de HEER in onze crisis?

Bijbelstudie 1 over Joël

Startopdracht: begin met het hardop voorlezen van het hele Bijbelboek Joël (en check even hoelang je erover doet). In een groep kan je passages verdelen.

1 De crisis: In het coronajaar 2020 kon je beelden vinden over de ramp die zich in Noordoost Afrika voltrok: een sprinkhanenplaag, zo verwoestend dat je er wanhopig van wordt. Eeuwen voor Jezus' geboorte werd Israël getroffen door zo'n plaag. Het had geweldige gevolgen voor de economie en het sociale leven: de directe voedselvoorraad voor mensen en dieren kwam in gevaar. Het had ook gevolgen voor de verering van God. In de tempel moesten volgens de voorschriften graan- en wijnooffers worden gebracht. Dat was niet meer mogelijk.

2 De kern: In deze crisis stapt Joël, de zoon van Petuël naar voren en hij spreekt woorden van God. De kern van zijn boodschap staat in het midden van het boek: de oproep om te vasten en samen te komen bij de tempel om te bidden (2,15-17). Niemand mag ontbreken en de voorgangers (de priesters) krijgen de tekst van het gebed al voorgezegt: "Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst. Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. Priesters, dienaren van de HEER, hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal: *'Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. Waarom zouden zij mogen schimpen: "En waar is nu hun God?"'*"

3 De opbouw: Hoofdstuk 1 en 2,1-14 bereiden ons voor op deze oproep tot vasten en gebed. Vanaf hoofdstuk 2,18 tot en met het einde laat Joël horen hoe de HEER reageren zal op het gebed. Bij het eerste deel is dus de vraag: wat moeten wij blijkbaar weten om goed te begrijpen dat vasten en bidden op deze manier noodzakelijk is? Bewustwording dus. In het tweede deel (na 2,17) is de vraag: wat heeft God voor ons in petto als wij Hem op deze manier erbij roepen? Het gaat om verwachting.

4 De actualiteit: Nu wij zelf een wereldwijde crisis meemaken biedt het boek Joël de kans om eens te vergelijken met een crisis uit vroeger tijden. Hoe gingen de gelovigen er toen mee om? Waar worden wij ons bewust van? Wat kunnen wij van de HEER verwachten?

Gesprekspunten:

- Zoek op Youtube een of twee filmclips over sprinkhanenplagen. Laat de schade tot je doordringen en de reacties van de mensen daar. Zijn er vergelijkbare dingen in jouw leven gebeurd in de coronacrisis?
- Joël krijgt een bericht van God om door te geven. Heb je het idee dat God iets wil zeggen in deze coronacrisis? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?
- Vasten en bidden zijn in de Bijbel op veel plaatsen gekoppeld. Wat is de kracht ervan? Wat verlies je als je die twee niet koppelt?

Verder lezen:

Hier volgen nog een aantal *Bijbelgedeelten* over sprinkhanen. Stel bij elke passage de vraag hoe God hierbij betrokken is en wat welk effect het gebeuren moeten hebben: Exodus 10,1-20 (met het doorgeven aan de kinderen!); Leviticus 11,20-23; Deuteronomium 28,38; 1

Koningen 8,37-40; Psalm 78,46; 105,34. In het Nieuwe Testament krijgt de apostel Johannes iets met sprinkhanen te zien, Openbaring 9,1-11. Zie je verband met passages in het Oude Testament?

Uit de *Heidelbergse Catechismus* kun je hierbij betrekken: zondag 10 vraag en antwoord 27 en 28 (over Gods voorzienigheid): <https://www.gkv.nl/download/4135>

Je begon met het lezen van het hele Bijbelboek Joël. Doe je dat wel eens vaker, een heel Bijbelboek lezen? Probeer eens een heel evangelie over Jezus: het boek Markus bijvoorbeeld (2 uur ongeveer). Kijk ook eens of je Joël in kinderbijbels tegenkomt.

*

Kijk op het Youtubekanaal van de Fontein voor korte videoclips waarin ds. Simon van der Lugt hardop nadenkt over het thema van deze Bijbelstudie.

<https://youtu.be/GvAyK4EpCW8>